

Zoek je mee?



Wandelen door Vroeser & Nu

Herken jij deze plekken in Brasschaat van weleer?

Beroepsbelg Tanguy Ottomer dook in de archieven van onze heemkundige kring en selecteerde een totaal foto's. Soms zijn de plekken op deze oude foto's weinig veranderd, soms zijn ze zo goed als onherkenbaar. Dan is het zoeken naar gebouwen of andere oriëntatiepunten die je een hint geven.

Met deze wandelzoektocht dagen we je uit op zoek te gaan naar deze plekken en exact dezelfde foto te maken. Op het parkplan kan je de locaties van de foto's vinden. Het is aan jou om de weg te vinden en de juiste foto te linken aan de locatie.

Deel je favoriete foto op sociale media.
Tag ons via 2930Brasschaat
#brasschaat #2930brasschaat #kempen
#wandelen #vroegerennu

Met de fiets? fietsenstalling Sportoase (zwembadweg) of park aan de hertenweide (hemelakkers)
Met het openbaar vervoer? bushaltes kerk Bredabaan, kerk Miksebaan, Brasschaat Sportcentrum
Met de auto? parking Sportoase (Elshoutbaan) of parking Kasteel/remis (Miksebaan 45)



Ontdek Brasschaat
www.brasschaat.be/toerisme
of via het magazine



1. Dit prachtige huisje kan je nog steeds terugvinden aan het gemeentepark. Hier herbergt men het geheugen van onze gemeente onder leiding van verschillende enthousiaste vrijwilligers. Je kan je steeds aanmelden indien jij hier ook graag wilt meewerken aan de toekomst van het verleden van Brasschaat.
2. Deze plaats werd vernoemd naar de voormalige burgemeester van deze gemeente. Een plek waar vroeger enkel een café te vinden was, kan je nu naar hartenlust winkelen en genieten van een de plaatselijke horeca.
3. Deze foto werd begin van vorige eeuw genomen en eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. De postbodes zijn ingeruild voor bankbedienden.
4. Een van de grootste troeven van Brasschaat is dat je veel groen en zwemmogelijkheden hebt. Hier duikt er iemand vol zelfvertrouwen het water in. Sinds 2018 kan je er ook terug bootjes huren en gezellig afsluiten met een hapje en een drankje.
5. Fontein, vijvers, beelden, veel groen en prachtige architectuur: een foto waar je instant blij van wordt.
6. Zwaantjes op de vijver kan je er nog steeds terugvinden. Vandaag kan je er feesten geven en op zondag zelfs brunchen.
7. Vele kinderen hebben hier zandkastelen gemaakt aan het water terwijl de ouders aan het zonnebaden waren. De zandkastelen zijn verdwenen, maar een mooi stukje natuur kwam in de plaats.
8. Het lijkt een tropische foto, maar niets is minder waar. De vogels zijn gaan vliegen, maar de waterput zou er nog wel staan.
9. De kerk is vaak een punt herkenning. Op dit gedeelte van de baan kan je vandaag lekker winkelen en iets drinken.
10. Een mooie straat waar het een eeuw geleden een pak rustiger was. Het huisje staat er nog en je kan er vandaag lekker aan tafel schuiven.
11. Vele ouders hebben hier lekker gedronken en menig kind heeft hier gespeeld. Vandaag kan het ganse gezin van deze traditie nog steeds verderzetten.

(foto's: Archief Tanguy Ottomer & Archief Breesgata)